

Σε ένα αυθεντικό ροκάδικο με υπέροχη ατμόσφαιρα και πολύ καλή παρέα περάσαμε φανταστικά ! Το Sguide.gr δέχθηκε την πρόσκληση και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το event που έλαβε χώρα στο KooKoo bar (Ιάκχου 17, Γκάζι)και στο οποίο μας διασκέδασε με την original rock μουσική της η Θεοδοσία Τσάτσου !

Το έμπειρο...πολυεργαλείο όπως δύναται να χαρακτηριστεί (καθώς εκτός από τραγουδίστρια είναι φιλόλογος, ηθοποιός και χορεύτρια) που βρέθηκε ξανά κοντά στους φίλους της για δύο μονάχα συναυλίες στο Koo-koo (η πρώτη έγινε στις 3 του τρέχοντος μήνα) με την εξαιρετική ερμηνεία της, το υπέροχο κέφι της και την θετική αύρα που εξέπεμπε μας έκανε να τα τσουγκρίσουμε μέχρι τελικής πτώσης...χιιιιικκ!!!

Η Θεοδοσία Τσάτσου είναι ιδιαίτερα αγαπητή από τον κόσμο, κάτι το οποίο διαπιστώθηκε ευδιάκριτα και στην συγκεκριμένη συναυλία της, με ουρά κόσμο να περιμένει έξω από το bar για να κάνει «ντου»!!!Αμάν κάναμε να μπούμε ! Όμως τελικά άξιζε τον κόπο !

Μπήκαμε, αράξαμε στο άνετο τραπεζάκι μας και περιμέναμε, περιμέναμε ωσπού τσουπ... η Θεοδοσία έκανε την εμφάνισή της (ήταν περίπου 22:30) ! Ντυμένη ολοκληρωτικά στα μαύρα, και με την τρέλα περίσσια στις φλέβες της δεν άργησε να ξεσηκώσει από την αρχή το κοινό !

Το πρόγραμμά της περιλάμβανε τόσο κομμάτια από το τελευταίο της άλμπουμ «Α γαπήσου» που κυκλοφόρησε το 2009, όσο και παλιότερες επιτυχίες, όπως τραγούδια από τις συνεργασίες της με τους Πυξ Λαξ, τον Γιώργο Μίχα και τον Mode Plagal, καθώς και επιλεγμένες διασκευές από τον χώρο της ξένης μουσικής-Janis Joplin, Nina Simone, Rolling Stones κ.ά.

Με την σημαντική συμβολή της ορχήστρας της (Θοδωρή Καπετανάκου στο μπάσο, Φώτη Βαγενά στην κιθάρα, Μάνου Κιτσικόπουλου στο πιάνο και Παναγιώτη Νικολακόπουλου στα τύμπανα) και του Γιώργου Μπίλλιου που συμπλήρωνε σε κάθε στιγμή το τέλειο performing της (χαρακτηριστικό το ντέφι του με το οποίο συνόδευσε όλη τη βραδιά), εκτόξευσαν την αδρεναλίνη στα ύψη !

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η γεννημένη και μεγαλωμένη στην Μελβούρνη καλλιτέχνης ουδέποτε σταμάτησε να...χτυπιέται στο ρυθμό και να επικοινωνεί με το κοινό της με κάθε τρόπο (δίνοντας το χέρι της σε κάποιους, δείχνοντας κάποιους άλλους ενώ αρκετές φορές τους έβαλε να τραγουδήσουν) !

Ειλικρινά, δεν περιμέναμε ότι το live αυτό θα έκανε τόσο μεγάλο πάταγο ! Όμως όχι μόνο έκανε, αλλά αν μας δινόταν η ευκαιρία θα μέναμε και άλλες ώρες-για να μην πούμε μέρες-να την ακούμε και να κρεμόμαστε απ' τα χείλη της !

Δυστυχώς για εμάς το event τελείωσε χωρίς να το καταλάβουμε και μαζέψαμε τα μπογαλάκια μας πέρνοντας τον δρόμο της επιστροφής! Η εμπειρία όμως ήταν αξέχαστη και θα μας μείνει ανεξίτηλη στην μνήμη !

Υ.Γ. Θεοδοσία Τσάτσου παρέα με βραζιλιάνικη Cairirinha ! Παράδεισος !!!

Βασίλης Κουμουσίδης

sguide.gr